

Sint Marcellinus parochie



"Samen onderweg in de voetsporen van Jezus"

Bornerbroek : St. Stephanus
Enter : St. Antonius Abt
Wierden : St. Jan de Doper

Rijssen : H. Dionysius
Hellendoorn : St. Sebastianus
Nijverdal : St. Antonius van Padua
Vroomshoop : St. Willibrord

Bereikbaarheid pastoraal team:

Voor dringende pastorale hulp kunt u tussen 9.00 uur en 21.00 uur bellen met telefoonnummer: 06-57 42 90 99

Voor alle overige vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

R.G.W. (Ronald) Cornelissen, **Pastoor**

cornelissen@aartsbisdom.nl

(op maandag vrij)

Telefonisch bereikbaar via het parochie secretariaat 0547-381386

Zie onderstaande bereikbaarheid

M.J. (Marc) Brinkhuis, **Diaken**

mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl

tel.: 06-33 75 60 89

(op maandag vrij)

M.L. Slegers (Maroesjka), **Pastoraal werker**

m.slegers@sintmarcellinus.nl

tel: 06-83 22 95 37

(op vrijdag vrij)

Bereikbaarheid secretariaat Sint Marcellinusparochie:

Astrid Hergers-Huiskes en Monique ten Heggeler-Stege

tel.: 0547-381386 secretariaat@sintmarcellinus.nl

Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur

Website: www.sintmarcellinus.nl

Laat je kennen!

Help onze administratie. Geef uw verhuizing door d.m.v. deze strook. Stuur die op naar: Secretariaat St. Antonius Abt, postbus 99, 7468 ZH Enter of stop hem in de brievenbus van de pastorie!

Naam/voornaam:.....

Geb. datum:.....m/v

Huidige adres:.....

Postcode/plaats:.....

Verhuisdatum:.....

Nieuw adres:.....

Postcode/plaats:.....

Telefoon:.....

Gezinsleden: geboortedatum

Gezinsleden: geboortedatum

.....m/v

.....m/v

.....m/v

.....m/v

GELOOFSGEMEENSCHAP ST. ANTONIUS ABT ENTER

Uitvaartcoördinator: Ellen Spoelder 06-11013168

Secretariaat

- ♦ telefoon: 0547-381290
e-mail: secretariaat@stanthoniusabtenter.nl
- ♦ geopend: maandag: 14.00 uur - 16.00 uur
dinsdag en woensdag: 9.30 uur - 11.30 uur
vrijdag: 9.30 uur - 11.30 uur
Buiten deze tijden is de pastorie gesloten
- ♦ gebedsintenties: inleveren of aanvragen tijdens
bovenvermelde openingsuren
- ♦ postadres: Dorpsstraat 123, 7468 CJ Enter
Postbus 99, 7468 ZH Enter

De Schakel

Redactie

Herma Kamphuis 06-42197762

Redactieadres

Secretariaat St. Antonius Abt
Dorpsstraat 123, 7468 CJ Enter
Tel. 0547-381290
e-mail: secretariaat@stanthoniusabtenter.nl

Lay-out

Irma Cox 06-15115963

Overige contacten

Pastorie

Centrale nummer 381290
Secretariaat 381290
Bezoekgroep 382796

Overig

Coördinatie kosters 382338
Kerktelefoon 382294
Actie Kerkbalans 0651255770

Koren

Dameskoor 381062
Jokoenda 382697
Themakoor 06-45825981
Herenkoor 06-20621014

Bankrekeningen

'hoofdrekening': NL67 RABO 0114 3008 36
'actie kerkbalans': NL29 RABO 0114 3005 50

Coördinatiegroep: coördinatiegroep@stanthoniusabtenter.nl

Vanuit het pastoraal team

Zalig Nieuwjaar

Beste parochianen en allen die onze parochie een warm hart toedragen,

Het nieuwe jaar des Heren 2024 is begonnen. Een nog blanco vel. Wat zal het nieuwe jaar brengen? Een einde aan de oorlogen in het Heilig Land en de Oekraïne? Hopelijk veel vrede in de harten van veel mensen. Ook voor onze St. Marcellinusparochie ligt een nieuw jaar in het verschiet.

Op zondag 28 januari vieren we het jaarlijkse parochiefeest met om 10.00 uur een Eucharistieviering in de Dionysiuskerk in Rijssen met de leden van het pastorale team en de vaste assistenten. Dit jaar zingt het koor Revival uit onze Willibrordlocatie in Geerdijk / Vroomshoop. Na de viering is er een gezellig samenzijn in De Rozengarde. Goed om deze dag samen te vieren. Samen op te trekken. Ook in onze parochie voelen we de krimp van de Kerk steeds meer. Veel tijdgenoten hebben moeite met de Kerk. Vaak is er door de houding van de Kerk in het verleden een negatief beeld ontstaan. Begrijpelijk! De krimp van de twee grote volkskerken in ons land, de PKN en de Rooms- Katholieke Kerk, leidt helaas tot een overschot aan kerkgebouwen. Zo hebben we als parochie afscheid genomen van de St. Willibrordkerk op de Geerdijk. Als een kerkgebouw sluit blijft echter de geloofsgemeenschap bestaan! Iedereen blijft parochiaan en kan een beroep blijven doen op het pastoraal team. We blijven in alle geloofsgemeenschappen samenkomen tijdens de prachtige ontmoetingsvieringen of bij belangrijke momenten en feesten in het dorp rond carnaval, Palmpasen, oogstdank- of dorpsfeest. Naast donker valt er gelukkig ook licht te melden. En in mijn ogen zelfs heel veel licht. Ik las een interview met schrijfster Yvonne Zonderop. Zoals zovelen heeft ze in het de roerige jaren zestig Kerk en geloof losgelaten. Maar in een recente studie vraagt zij zich af of met het badwater ook het kind niet is weggegooid. Onze waarden, normen en deugden; ons denken over goed en kwaad zijn wezenlijk door de Bijbel en de christelijke traditie bepaald. Begrippen als naastenliefde en gerechtigheid maar ook vergeving en verzoening zijn vanuit het evangelie onze cultuur binnengedragen. Ze heeft de kerkgemeenschap herontdekt. Als parochie zijn we naast vieren, catechese en geloofscommunicatie ook bezig met onderling dienstbetoon. Denk aan de steun vanuit onze kerken aan de Voedselbank. Ook denk ik aan de ontmoetingsbijeenkomsten rond de ziekedagen in onze locaties. Ook dat is samen parochie zijn.

Uit een recent onderzoek blijkt dat de kerken in ons land, ondanks krimp, nog steeds heel veel geld en tijd stoppen in dat 'omzien naar elkaar'. Er zijn maar liefst 1,3 miljoen diaconale contacturen geteld. Deze "diaconie van de ontmoeting" is ontzettend belangrijk voor de sociale samenhang. Wij mogen heel dankbaar zijn voor het diaconale gezicht van onze St. Marcellinusparochie. Hopelijk wilt u onze parochie met haar zeven geloofsgemeenschappen ook in 2024 steunen en een warm hart toedragen.

U kunt dat bijvoorbeeld doen door (weer) bij te dragen aan de actie Kerkbalans. In de meeste locaties wordt deze actie in deze januarimaand gehouden. Op enkele plekken wat later in het jaar. Maar in alle gevallen heel veel dank voor uw bijdrage aan Kerkbalans 2024.

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van de St. Marcellinus parochie wens ik u allen een Zalig Nieuwjaar toe!

Pastoor Ronald Cornelissen

Gebed om Vrede

Zoals ik hierboven al schreef: Aan het begin van het nieuwe jaar is het goed te blijven bidden om vrede in het Heilig Land – Gaza, Westelijke Jordaan Oever en Israël, vrede in de Oekraïne en zoveel andere plekken. De aartsbisschop van Canterbury bad onderstaand gebed en wij bidden met hem en velen mee:

God van gerechtigheid en mededogen,

Wij roepen tot U

voor allen die vandaag lijden in het Heilig Land.

Voor uw geliefde kinderen, Israëli's en Palestijnen,
die getraumatiseerd zijn en vrezen voor hun leven.

Heer, ontferm U.

Voor families die rouwen.

Voor wie beelden zagen die voor altijd op hun netvlies gebrand staan.

Voor wie in angst en onzekerheid wachten op nieuws.

Voor wie de hoop elke dag kleiner wordt.

Heer, ontferm U.

Voor jonge mannen en vrouwen,

die zich klaarmaken voor het front

en de last dragen van wat anderen hebben gedaan

of van wat van hen zal worden gevraagd.

Heer, ontferm U.

Voor de burgerbevolking in Israël,
Gaza en de Westelijke Jordaanoever:
dat ze beschermd worden,
dat elk mensenleven telt
en gekoesterd en herinnerd wordt.
Heer, ontferm U.

Voor gewonden
en voor hen die hun leven lang littekens zullen dragen.
Voor wie wanhopig op zoek zijn naar medische verzorging
waar die niet te vinden is.
Heer, ontferm U.

Voor dokters en hulpverleners,
die hun eigen leven op het spel zetten
om dat van anderen te redden.
Heer, ontferm U.

Voor wie in hun hart woede voelen
en geweld met geweld beantwoorden.
Dat Gij hen verrast met uw barmhartigheid
en hun hart ombuigt tot vriendelijkheid
voor hun medemensen.
Heer, ontferm U.

Voor vredestichters,
wier verbeelding groot genoeg is
om andere wegen voor te stellen.
Dat ze kunnen spreken en handelen
én gehoord worden.
Heer, ontferm U.

Almachtige en liefdevolle God,
Gij hebt beloofd dat er een dag komt
waarop zwaarden omgesmeed worden tot ploegijzers.
Kom ons nabij in onze nood
en breng vrede over dit geteisterde land.
Amen.



Driekoningen – Openbaring des Heren (Epifanie)

Met Kerstmis vieren we dat God mens werd in het Kind van Bethlehem. Met het Hoogfeest van Driekoningen vieren dan dat God mens werd, niet alleen voor de herders van Bethlehem, niet alleen voor het volk Israël, maar als Gods Boodschapper voor álle volken van álle windstreken. Ook voor u, voor jou en voor mij. Dat wil ons het verhaal over de wijzen uit het Oosten vertellen. Die wijzen waren een soort magiërs, sterrenkundigen. Maar de traditie heeft er ‘koningen’ van gemaakt en wel drie, omdat er drie geschenken worden opgesomd. Ireneus van Lion, een kerkvader uit de 2e eeuw na Christus, beschouwt het goud als een teken van koninklijke waardigheid van het Kind, de wierook als een symbool van zijn Godheid en de mirre (een soort balsem) als verwijzing naar zijn kruisdood. Christus is het Licht voor de wereld. Voor iedereen. Hij is de Emmanuel – God met ons. We vieren dit feest in onze kerken van de St. Marcellinusparochie in het weekend van 6/7 januari.

Dank

De drukke decembermaand ligt weer achter ons. Velen hebben zich ingezet om van alle vieringen rond Kerstmis iets moois en feestelijks te maken. Veel dank dan ook aan de koren en hun dirigenten en organisten / musici, de koster, lectors, acolieten, kribbebouwers en bloemengroepen, liturgische werkgroepen, parochiële voorgangers, makers van de boekjes. Allemaal heel veel dank voor jullie inzet, betrokkenheid en enthousiasme.

Hartelijke groeten, Pastoor Ronald Cornelissen

Vanuit het parochiebestuur

Vanuit het parochiebestuur wordt maandelijks onderstaande brief uitgebracht met bestuurlijke ontwikkelingen binnen onze parochie op hoofdlijnen.

Grafmonumentenverzekering

Geachte parochianen, Onlangs zijn we door het bisdom op de hoogte gesteld van onderstaande informatie m.b.t. het vervallen van de collectieve grafmonumentenverzekering.

Per 1 januari 2024 zal de landelijke collectieve grafmonumentenverzekering voor r.-k. begraafplaatsen komen te vervallen. Grafmonumenten zijn, gedurende de looptijd van het grafrecht, eigendom van de rechthebbende.

Dat is in 2010 in de wet vastgelegd. Ruim 13 jaar heeft de r.-k. Kerkprovincie de polis collectieve grafmonumentenverzekering vrijwillig aangehouden voor r.-k. kerkelijke instellingen die een begraafplaats beheren. Hieraan komt nu een einde. Dit betekent dat een rechthebbende desgewenst zelf zorg dient te dragen voor een verzekering met het oog op mogelijke schade aan het grafmonument. Deze schade is niet langer collectief gedekt. De verandering in de verzekering brengt geen verandering in het grafrecht tot stand noch in de aansprakelijkheid van het bestuur. Mocht u vragen hebben over deze brief kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.

Dag van het Jodendom 2024: ‘Lef’

De Dag van het Jodendom die elk jaar in de R.-K. Kerk wordt gehouden, is bedoeld om ons te verdiepen in de Joodse wortels van ons katholiek geloof alsook om Joden te ontmoeten, van hen te leren en elkaar te verrijken. Voor 2024 is het thema ‘Lef’. Dit woord komt uit het Jiddisch en is afgeleid van het Hebreeuwse lev wat hart betekent. Wij associëren lef met moed. Het vraagt moed om voor een ander in verdrukking op te komen. Een sprekend voorbeeld is aartsbisschop De Jong tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook in onze tijd wordt lef gevraagd, bijvoorbeeld om antisemitisme en vreemdelingenhaat tegen te gaan. Voor het Aartsbisdom Utrecht wordt op woensdag 17 januari van 14-17 uur een bijzondere bijeenkomst over dit thema georganiseerd in Arnhem, waar diverse sprekers (onder wie kardinaal Eijk) over dit thema aan bod komen. Aanmelden kan t/m 12 januari (er zijn maximaal 175 plaatsen) bij mevrouw M. Seegers, e-mail: receptie@aartsbisdom.nl. Meer over het thema ‘Lef’ is te lezen op www.dagvanhetjodendom.nl

WJD@Home op Ameland

Ooit begonnen als het thuisprogramma voor jongeren die niet naar de Wereldjongerendagen in Panama konden gaan, is het nu een mooie jaarlijkse traditie geworden om in het laatste weekend van januari – in 2024 dus van vrijdag 26 t/m zondag 28 januari – af te reizen naar Ameland voor de WJD@Home. Jongerenwerker Sarah Mijhad: “De naam klopt niet meer helemaal met hoe het begonnen is, maar verwacht een flinke reis per bus en boot naar Ameland, catecheses, workshops, ontspanning, spelletjes, de H. Mis vieren en veel zingen. Er is tijd om uit te waaien op het strand en om oude bekenden te zien of nieuwe vrienden te maken die net als jij katholiek zijn.” Houd (de socials van) jongaartsbisdom.nl in de gaten voor meer informatie!

Liturgisch agenda januari

Bornerbroek/St. Stephanus

Nieuwjaarsdag	viering in Wierden	
Openbaring des Heren	Zondag 7 januari	09.30 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, p.w.		
2^e zondag door het jaar	Zaterdag 13 januari	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		
3^e zondag door het jaar	Zondag 21 januari	09.30 uur
Woord- en Communieviering, Diaken G. Legtenberg		

Enter/H. Antonius Abt

Nieuwjaarsdag	viering in Wierden	
Openbaring des Heren	Zaterdag 6 januari	19.00 uur
Woord- en Communieviering, R. Mulder, p.w., Herenkoor		
2^e zondag door het jaar	Zondag 14 januari	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Dameskoor		
3^e zondag door het jaar	Zaterdag 20 januari	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij, Jokoenda		

Wierden/St. Jan de Doper

Nieuwjaarsdag	Maandag 1 januari	09.30 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen, St. Caeciliakoar		
Openbaring des Heren	Zaterdag 6 januari	18.30 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, p.w., Doopkoor		
2^e zondag door het jaar	Zaterdag 13 januari	18.30 uur
Start vormselviering, M. Slegers, p.w., Spirit		
3^e zondag door het jaar	Zaterdag 20 januari	18.30 uur
Woord- en Communieviering, Diaken G. Legtenberg, St. Caeciliakoar		

Rijssen/H. Dionysius

Nieuwjaarsdag,	viering in Wierden	
Openbaring des Heren	Zondag 7 januari	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor G. de Bekker		
2^e zondag door het jaar	Zondag 14 januari	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen		
3^e zondag door het jaar	Zondag 21 januari	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor. J. Verweij		

4^e zondag door het jaar Zondag 28 januari 10.00 uur
Marcellinusviering, Pastoraal Team, Revival

Hellendoorn/St. Sebastianus

Nieuwjaarsdag viering in Wierden
Openbaring des Heren Zaterdag 6 januari 19.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken M. Brinkhuis
2^e zondag door het jaar Zaterdag 13 januari 19.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen
3^e zondag door het jaar Zondag 21 januari 09.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep

Nijverdal/St. Antonius van Padua

Nieuwjaarsdag viering in Wierden
Openbaring des Heren Zondag 7 januari 10.00 uur
Woord- en Communieviering, R. Mulder, p.w.
2^e zondag door het jaar Zondag 14 januari 10.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Weldam
3^e zondag door het jaar Zaterdag 20 januari 19.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep

Vroomshoop

2^e zondag door het jaar Zondag 14 januari 10.00 uur
Gebedsviering, Werkgroep, Dames- en Herenkoor

UITNODIGING

U wordt van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse
MARCELLINUSVIERING,
waarin we als gehele parochie samenkomen.

De Marcellinusviering vindt plaats op
zondag 28 januari 2023 om 10.00 uur
in de kerk van H. Dionysius te Rijssen

Aansluitend is er voor iedereen gelegenheid elkaar te ontmoeten
in het parochieel centrum De Rozengarde, Rozengarde 59, Rijssen.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Parochiebestuur en pastoresteam Sint Marcellinusparochie

Gebedenbundel Pater Pio in het Nederlands

Binnen een maand was het al toe aan een tweede druk: het Nederlandstalige gebedenboekje rond Pater Pio dat Ewelina Borger samenstelde. Zo'n gebedenbundel van Pater Pio bestond nog niet in het Nederlands, daarom zette Borger zich aan het vertalen. Eerder nam ze al het initiatief voor de Pater Pio Gebedsgroep in IJsselmuider.



Voor haar drie gebedsgroepen heeft ze – na elf jaar – ook een eerstegraads relikwie van Pater Pio bemachtigd: een stukje verband met bloed van de zijwond. “Na meer dan dertig pogingen is het gelukt. De mooie relikhouder is betaald met giften van de leden van mijn gebedsgroepen en heeft de vorm van een engel. Deze is dus zeer passend bij Pater Pio vanwege zijn sterke band met de engelsbewaarders.”

Het nieuwe boekje (getiteld ‘De grootste troost komt van het gebed – bidden met en tot pater Pio’) biedt allereerst een korte biografie van Pater Pio. Verder zijn twee typen gebeden opgenomen: gebeden voorzien van overwegingen van Pater Pio (de Rozenkrans en de Kruisweg) en gebeden op voorspraak van Pater Pio (naast losse gebeden, de Litanie van Pater Pio en twee Noveengebeden). Het boekje, geïllustreerd met elf foto’s, sluit af met drie korte teksten van Pater Pio over de Eucharistie.

Borger liet de vertaalde gebeden door pastoor Jeroen Smith uit Leiden nakijken of de formuleringen theologisch klopten. Pastoor Smith schrijft in zijn inleiding dat de verzamelde gebeden “een hulp willen zijn bij de persoonlijke devotie tot deze grote heilige. Maar ze kunnen ook van waarde zijn wanneer er gezamenlijk wordt gebeden; vooral de teksten van Pater Pio bij de Rozenkrans en de Kruisweg.”

Borger: “Mensen kunnen troost en steun halen uit deze gebeden. Het is een boekje met gebeden voor heel het kerkelijk jaar. Het bevat eigenlijk alle belangrijke gebeden van de katholieke Kerk.” De Kruisweg met Pater Pio heeft Borger zelf samengesteld, vertelt ze. “Bij elke statie heb ik een Bijbeltekst gezocht en een passage uit één van de brieven van Pater Pio.” De persoonlijke gebeden (vanaf blz. 83) zijn eenvoudig maar spiritueel zeer diepgaand, aldus Borger: “Deze kunnen op elk moment gebeden worden, ook als iemand ziek is en te zwak/moe is om lang te bidden of tijdens momenten van geestelijke dorheid.”

*‘De grootste troost komt van het gebed’, Ewelina Borger (red.)
De Boog en Betsaida, 96 blz., € 12,50.*

Bijzonderheden in de maand Januari

1 januari	Nieuwjaarsdag	
6 januari	Driekoningen	
17 januari	Naamdag Sint Anthonius Abt, patroonheilige van onze kerk	



Maandag 1 januari **Geen viering**

Zaterdag 6 januari **Woord- en Communieviering** **19.00 uur**

Voorganger pastor Mulder
Lector I. Nijhuis-Lammertink
Acoliet N. Antonissen
Koor Herenkoor
Kosters Joke Homan, tel. 381933
 Harrie Boomkamp, tel. 0620300467

Bijzonderheden **Driekoningen**

Gebedsintenties

Bernard en fam. Ezendam Zuiderstraat, Johan Wegdam,
Hennie en Leidy Roetgerink-Lammertink, Dika Kuipers-Morsink,
Marinus Krake, Herma Rosink-Morsink, Gons Freriksen-Elisen,
overleden fam. Tiehuis-Timmerman

Zondag 7 januari **Geen viering**

Woensdag 10 januari **Ontmoetingsviering** **10.00 uur**

Trefpunt
Voorganger Werkgroep
Kosters N. Antonissen, tel. 384046
 J. Lammertink, tel. 0648218838

Zaterdag 13 januari **Geen viering**

Zondag 14 januari	Woord- en Communieviering	10.00 uur
Voorganger	Werkgroep	
Lector	Dameskoor	
Acoliet	C. Kusters	
Koor	Dameskoor	
Kusters	N. Antonissen, 384046	
	J. Lammertink, tel.0648218838	

Gebedsintenties

Bernard en fam. Ezendam Zuiderstraat, Johan Wegdam,
 Hennie en Leidy Roetgerink-Lammertink, Gons Freriksen-Elisen,
 Jaargedachtenis Aleida Dreijerink-Geels, Herma Rosink-Morsink,
 ouders, broers en zussen Dreijerink-Geels, Minie en Gerrit Reijerink-Exterkate

Woensdag 17 januari	Woord -en Communieviering	14.00 uur
	Trefpunt	
Voorganger	Pastor Slegers	
Lector	Dameskoor	
Koor	Dameskoor	
Kusters	A. Krake, tel. 382338	
	A. Lammertink, tel. 383089	
Bijzonderheden	Opening nieuw seizoen KBO	

Zaterdag 20 januari	Eucharistieviering	19.00 uur
Voorganger	Pastor Verweij	
Lector	Jokoenda	
Acolieten	A. Brinks en G. Kusters	
Koor	Jokoenda	
Kusters	A. Krake, tel. 382338	
	A. Lammertink, tel. 382089	

Gebedsintenties

Truus en Hans Asbroek, Johan Wegdam, Annie van Otten-Kerkhof,
 Bernard en fam. Ezendam Zuiderstraat, Siny de Wit-Pierik, Dennis Krake,
 Hennie en Leidy Roetgerink-Lammertink, Herma Rosink-Morsink,
 overleden ouders Tiehuis-Timmerman, overleden ouders Blom-Mulder,
 ouders Rutjes-Rutgers, jaargedachtenis Gerrit en Gerda Bakker-Rutjes,
 Mini en Henk Kok-Lammertink, Gons Freriksen-Elisen

Zondag 21 januari **Geen viering**

Woensdag 24 januari **Woord -en Communieviering** **10.30 uur**
Het Reggedal
Voorganger Werkgroep

Zaterdag 27 januari **Geen viering**

Zondag 28 januari **Geen viering**
Marcellinusviering om 10.00 uur in H. Dionysiuskerk Rijssen



We gedenken.....

Anny Ekkerink-Pots, weduwe van Martin Ekkerink.
Zij werd geboren op 5 juli 1944. Op 17 november is zij overleden.
De crematieplechtigheid vond plaats op 22 november 2023 in Borne.

Hermannna Jacoba Maria Rosink-Morsink (Herma),
echtgenote van Johan Rosink.
Zij werd geboren op 8 september 1948.
Op 29 november 2023 is zij overleden.
De afscheidsviering vond plaats in onze kerk op 4 december 2023,
waarna de crematieplechtigheid in Borne.

Gonda Hermina Martina Freriksen-Elizen (Gons),
weduwe van Marinus Freriksen.
Zij werd geboren op 17 februari 1933. Op 9 december 2023 is zij overleden.
De uitvaartviering vond plaats in onze kerk op 16 december 2023,
waarna de begrafenis op het kerkhof aan de Disselsweg.

Dat zij moge rusten in vrede



Het afgelopen jaar

Wij nemen afscheid van 2023 en gaan vol goede moed op weg naar 2024. Allereerst wensen wij u allen een gezond en gezegend nieuwjaar. Het is gebruikelijk om even terug te kijken op het afgelopen jaar. Daarin is veel gebeurd.

Locatieraad

De functie van de locatieraad is dat zij verantwoordelijk is voor alle zaken van onze geloofsgemeenschap die buiten het pastorale werk vallen, zoals het onderhoud van de gebouwen. Het afgelopen jaar zijn de kerk en de omliggende gebouwen volledig geïsoleerd door Lammertink isolatie, waarvoor heel veel dank. Zoals u misschien al wel gemerkt hebt voldoet onze verwarming in de kerk niet meer. Hij hapert geregeld. Daar moet iets aan gebeuren en daarbij willen wij onze kerk zoveel mogelijk energie-neutraal maken. De energiekosten zijn nu ook erg hoog. Als u suggesties daarover heeft graag. Verder hebben wij afscheid genomen van Johan Lammertink, die op 1 januari 2024 na veertien jaar lang het penningmeesterschap te hebben beheerd, is opgevolgd door Frank Marinus. Ook Herma Kamphuis heeft de locatieraad verlaten en gaat het secretariaat en planning rond het Trefpunt op zich nemen. De nieuwe samenstelling van de locatieraad is nu als volgt: Voorzitter: Gerard Braamhaar, Penningmeester/Secretaris Frank Marinus, Secretaris/kerkbalans Harrie Wissink, en voor gebouwen Bennie Ezendam. Toch zijn wij nog op zoek na jongeren in de locatieraad. Mocht u mensen kennen of zelf willen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Het Trefpunt

Verder is het afgelopen jaar onder leiding van Herma Kamphuis het Trefpunt geheel vernieuwd en klaar voor de toekomst. Daarover vindt u in de Schakel meer. Bij deze willen we ook de sponsors hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

Pluktuin

Zoals u hebt kunnen lezen in de schakel en de media hebben wij ook plannen met de tuin achter onze gebouwen. Die ligt er nu nogal verwaarloosd bij en wordt eigenlijk niet gebruikt. Dat leidde tot het idee van een pluktuin, dat wij inmiddels hebben laten vastleggen in een stichting Pluktuin Enter. Dat is nodig om aan donaties en sponsoring te komen. Inmiddels hebben we daarvoor van de Rabobank al een bedrag van €5.000,- gekregen. Met dat bedrag en ook andere giften kunnen we een plan laten maken hoe die pluktuin er uit moet komen te zien. Zo willen we het Trefpunt erbij betrekken,

zodat in de zomer ook gebruik kan worden gemaakt van de achterliggende tuin. Ook zijn wij in gesprek met de stichting aula om de aula en de omliggende tuin mee te nemen, zodat hun pad van de aula naar de kerk een soort afscheidstuin zou kunnen worden. Ook willen we nog naar de abdij van Berne Heeswijk om te kijken hoe hun pluk- en kruidentuin er uit ziet om ideeën op te doen. Ook is gesproken met de gemeente Wierden over onze plannen. Als alles in eerste instantie is uitgewerkt zullen wij een presentatieavond beleggen om u op de hoogte te brengen en misschien nog verdere ideeën te horen. Het bestuur van de stichting Pluktuin Enter bestaat nu uit: Martin Stijnenbosch, Bennie Schreijer en Gerard Braamhaar.

200 jarig bestaan van onze geloofsgemeenschap

In 2024 bestaat onze geloofsgemeenschap 200 jaar. In 1824 werd Enter een zelfstandige statie, zoals dat toen genoemd werd met een eigen pastoor. Herman Eenhuis was de eerste pastoor waarvoor door de katholieken fl.250,- per jaar en allerlei etenswaren etc. betaald moesten worden. Dat gaan we gedenken met allerlei activiteiten waarover we later meer zullen laten weten. Reserveer in uw agenda het weekend van 8 en 9 juni 2024 waarin de activiteiten plaats zullen vinden. Ellen Spoelder, Gerard Otten, Truus van Otten, Johan Lammertink en Martin Stijnenbosch, zijn bezig om alles voor te bereiden.

Tot slot

Zoals uit het bovenstaande al blijkt zijn wij een bloeiende geloofsgemeenschap. Dat kunnen we alleen zijn met de inzet van onze vrijwilligers en dat zijn er velen, zoals onze koster, onze leden van de koren, de voorgangers in de woord- en communievieringen en de uitvaartvieringen, de uitvaartcoördinator, de mensen van het secretariaat, de onderhoudsploeg, schoonmakers van de kerk en al degenen die ik nog vergeten ben. Samen maak je één geloofsgemeenschap. Via het vrijwilligersberaad zorgen we voor een gezonde communicatie en een goede onderlinge afstemming. Graag sluit ik af met de woorden van Paus Franciscus: "Het moet uit de geloofsgemeenschap zelf komen."

Vriendelijke groet, Locatieraad Anthonius Abt Enter

Dopen

Als u een kind wilt laten dopen neem dan contact op met het secretariaat, tel. 0547-381290 of stuur een mailtje naar ons secretariaat:

secretariaat@stanthoniusabtenter.nl

Beide ouders worden verwacht op de voorbereidingsbijeenkomst.

Er zijn op dit moment geen doopdata bekend.

KBO-Enter is een afdeling van KBO-Overijssel.

KBO-Enter bestaat al 45 jaar. Samen met andere provinciale bonden heeft de KBO invloed op landelijk en provinciaal niveau. Lokaal werkt KBO-Enter samen met andere bonden in de gemeente Wierden.

Elkaar ontmoeten en contacten leggen vinden we zeer belangrijk. Vrijwilligers zetten dan ook hun beste beentje voor om activiteiten voor onze leden te organiseren, inderdaad voor en met elkaar. Voorbeelden hiervan zijn de vaste toppers: de kaart- en bingomiddagen, de wandel- en fietstochten, jeu de boules en de jaarlijkse busreis. Daarnaast organiseren we voorlichtingsmiddagen over verschillende onderwerpen. Maandelijks bezorgen we het blad Ons bij onze leden in de bus.



Trefpunt

Veel activiteiten vinden plaats in het Trefpunt naast de R.K. Kerk te Enter.

KBO Kom Bij Ons en doe mee

Ontmoet u graag mensen? Bent u op zoek naar leerzame en/of ontspannende activiteiten in de buurt? Zet u uw talenten graag in voor vrijwilligerswerk? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Vanaf 50 jaar kunt u lid worden. Aanmelden kan onder meer via email naar info@kbo-enter.nl. Voor slechts €19,50 per jaar bent u al lid en kunt u genieten van tal van voordelen. Lees meer over ons op onze website www.kbo-enter.nl.

De kopij en gebedsintenties
voor de schakel van februari
dienen voor **12 januari 2024**
op het secretariaat te zijn!



Gedicht

*Als geluk ergens voor het rapen lag
zou ik daarheen gaan op Eerste Kerstdag.
Handen vol opgooien, hoog in de lucht,
dwarrelend met de wind in vogelvlucht.
Langs de sterren en de maan
zou het jullie kant op gaan.
Al was het een klein beetje maar,
dan wordt het voor jullie een
Gelukkig Nieuw Jaar!*

